

Katholieke, orthodoxe en protestante christenen vieren Palmpasen op de zondag voor Pasen. De dag staat symbool voor de intocht van Jezus in Jeruzalem enkele dagen voor de kruisiging. Palmpasen wordt ook wel Passiezondag of Palmzondag genoemd. Palmpasen is doordrenkt met symboliek, zoals blijkt uit het onderstaande verhaal over Palmpasen in Garminge. Pasen en paasvuren zijn natuurlijk niet weg te denken.

Er leek een extra grote saamhorigheid in het dorp te ontstaan, die er op was gericht de tradities tot hun recht te doen komen.

## **Paasgebruiken in Garminge**

### **Inleiding**

De zondag voorafgaand aan Pasen was het ‘Palmpaosen’ de dag dat je met je ‘haantie op een stokkie’ langs de huizen ging. Bakker Middelveen in Balinge had de dagen ervóór voldoende ‘haanties’ gebakken. Dat waren witbroodfiguurtjes in de vorm van een haantje met een platte onderkant en een wat bollere en bruinegebakken bovenkant. De figuurtjes hadden aan de bolle kant allemaal één oog, een krent of een rozijn.

### **De palmpaasstok.**

Voor de kleine kinderen tot en met klas 4 van de lagere school werd door de ouders een ‘palmhanestok’ gemaakt. Dat was een rechte stok, gesneden van een boomtak, met aan het boveinde drie of vier korte redelijk rechtopstaande zijtakjes, waaraan een scherpe punt werd gesneden. De hele stok inclusief zijtakken werd van onder tot boven van zijn bast ontdaan en daaromheen werd gekleurd en ingeknipt crêpepapier gewikkeld, waarvan de uiteinden met plakband of lijm werden vastgezet. Zo ontstond een veelkleurige stok.

Op één van de punten werd een grote navelsinaasappel geprikt en .....

*Wilt u meer lezen, wordt dan lid van de Historische Vereniging Westerbork, waardoor u gelijktijdig abonnee wordt op het blad ‘Fragmenten’,  
of koop een los exemplaar van ‘Fragmenten’ bij de Bruna in Westerbork.*