

In 2011 bestond de Gereformeerde Kerk van Westerbork 175 jaar. Een kleine groep bewoners van Westerbork en omliggende dorpen scheidde zich in 1836 af van de officiële (Hervormde) Kerk. In 1842 bouwden deze "afgescheidenen" een eigen kerk. Sinds ca. 1200 kende Westerbork één kerk (en één kerkgenootschap); door de Afscheiding kreeg het dorp twee kerken. In 1908 werd er een nieuwe, grotere kerk gebouwd en in 1974 verhuisden de gereformeerden naar een nog ruimere kerk aan de Hoogeveenseweg: 'De Voorhof'.

## **De Gereformeerde Kerk van Westerbork**

### **Inleiding**

Aanvankelijk werden de gereformeerden ook wel Cocksianen of Cocksen genoemd, naar één van hun landelijke voormannen, dominee Hendrik de Cock. Deze Ds. Hendrik de Cock uit het Groningse Ulrum kan als vader van de afscheiding van 1834 genoemd worden. Hij scheidde zich met zijn kerkenraad als eerste van de Nederlands Hervormde Kerk af. Niet lang daarna volgden in heel Nederland meer predikanten en kerkleden zijn voorbeeld.

Deze afscheiding heeft ook Westerbork niet onberoerd gelaten. De eerste afgescheidenen waren hier actief sedert 1836 en in 1841 werd de eerste "christelijke afgescheiden gemeente" van Westerbork officieel erkend.

### **Voorgeschiedenis**

Een aantal jaren voor de 'christelijk afgescheiden gemeente' in Westerbork een feit was, was er sprake van ongenoegen bij leden van de hervormde gemeente. Dit kwam voor het eerst tot uiting toen twaalf leden van de Hervormde Kerk op 17 december 1836 een brief aan de hervormde kerkenraad schreven waarin zij.....

*Wilt u meer lezen?*

*Wordt dan lid van de Historische Vereniging Westerbork, waardoor u gelijktijdig abonnee wordt op het blad 'Fragmenten',*

*of koop een los exemplaar van 'Fragmenten' bij de Bruna in Westerbork.*