

Op 13 maart 1978 was er op het provinciehuis in Assen een bijeenkomst van ambtenaren van de provinciale planologische dienst met een ambtenaar van de gemeente Westerbork gepland. Deze bijeenkomst zou verstoord worden door drie goed bewapende Molukkers die een groep van 71 mensen – provinciale ambtenaren, twee gedeputeerden en een aantal andere in het provinciehuis aanwezige personen - in een grote kantoorruimte gegijzeld hielden. De spanning werd nog groter toen één van de gijzelaars werd gedood. Hieronder volgt een verslag van deze gebeurtenis die de auteur – zelf een gijzelaar – dus wel van heel nabij meemaakte

## **Gijzeling provinciehuis Assen**

### **Inleiding**

De 13<sup>e</sup> maart 1978 beloofde een mooie voorjaarsdag te worden. Vanuit de auto genoot ik van een helder blauwe hemel afgewisseld met fraaie wolkenpartijen. En dat alles boven het prachtige Drentse landschap. Ik zong een lied waarvan de melodie en bewoordingen mij waren bij gebleven van de kerkdienst van de afgelopen zondagmorgen.

Ik was onderweg naar het provinciehuis in Assen. Daar zouden Carl Zuhorn, stedenbouwkundig adviseur en ik namens het gemeentebestuur een bespreking hebben met enkele ambtenaren van de provinciale planologische dienst Drenthe over de problematiek van woningbouw in de diverse kleine kernen van de voormalige gemeente Westerbork.

Die bespreking begon rond 9.00 uur. We hadden plaatsgenomen in wat onder het personeel van het provinciehuis bekend stond als het kleinste vergaderkamertje (kamer 105). Het was een wat benauwde ruimte, waarvan de enige glaswand naar binnen was gericht en met luxaflex was afgesloten.

Het moet tussen 10.15 en 10.30 uur geweest zijn dat we allerlei gestommel op de nabij gelegen trap hoorden. We konden er niets van zien en lieten ons er ook niet door afleiden. Plotseling ging de deur open. We zagen een vuurwapen en .....

*Wilt u meer lezen?*

*Wordt dan lid van de Historische Vereniging Westerbork, waardoor u gelijktijdig abonnee wordt op het blad 'Fragmenten',*

*of koop een los exemplaar van 'Fragmenten' bij de Bruna in Westerbork.*