

Jacob Lonsain, geboren(1931) en getogen in Elp is landbouwer in ruste. Zijn beide zoons Henk en Bert kozen voor een ander vak en hadden derhalve geen ambitie om het boerenbedrijf van hun ouders voort te zetten. Met zijn echtgenote Wemmie geniet Jacob nu in zijn comfortabele woning - pal naast de voormalige karakteristieke boerderij - van de vrije tijd, die hem na een zeer arbeidzaam leven ten deel valt.

Een gesprek met Jacob over zijn, in deze omgeving wel zeer opvallende Franse naam "Lonsain", de relatie van zijn familie met de helaas verdwenen Elper korenmolen en over benauwde ogenblikken tijdens de brand in Elp na een bommenregen in maart 1945.

Een ontmoeting met Jacob Lonsain uit Elp

De naam

Jacob Lonsain is een man die wars is van uiterlijk vertoon. Hij treedt niet graag op de voorgrond en optreden in het openbaar laat hij het liefst aan anderen over.

'Ik ben maar een gewone Drentse boer, niets onderscheidt mij van mijn dorpsgenoten en collega's. En dat willen we graag zo houden'.

Als wij dan vaststellen dat in ieder geval zijn naam Lonsain zich wel degelijk opvallend onderscheidt van de in deze omgeving gebruikelijke achternamen, is hij toch wel bereid daarover met ons van gedachten te wisselen. En tijdens het gastvrije onthaal in huize Lonsain ontloopt Jacob zich bovendien als een.....

Wilt u meer lezen, wordt dan lid van de Historische Vereniging Westerbork, waardoor u gelijktijdig abonnee wordt op het blad 'Fragmenten', of koop een los exemplaar van 'Fragmenten' bij de Bruna in Westerbork.