

De bekende Drentse schrijfster, Jannie Kok-Wolbers, stuurde ons onder de titel 'Mijmering' onderstaand verhaaltje over de samenleving zoals zij die in haar jeugd in een klein dorpje heeft gekend en beleefd. Ze tekent beelden van een voorbije tijd, die echter ook vandaag nog door velen als kostbare herinneringen worden gekoesterd. De vertrouwde postbode, de wijkzuster, de petroleumboer en kolenboer, maar ook de slager en huisslachter passeren de revue in een korte maar treffende beschrijving.

Zo maar een kleine nostalgische bijdrage over dorpse zaken uit het midden van de vorige eeuw. Om even van te genieten.

Mijmeringen.....

De postbode

In gedachten sta ik hier in mijn woonplaats Ruinen bij het postkantoor te kijken, dat afgebroken wordt voor een nieuwe, andere bestemming. Maar niet alleen het postkantoor, ook de postbodes zijn verdwenen en werden inmiddels opgevolgd door geïnteresseerde dames en heren die zich als parttime medewerkers konden aanmelden. De brievenbus bevindt zich nu naast de supermarkt en daar kun je ook geld pinnen.

Mijn gedachten dwalen verder af naar Westerbork, de gemeente waar ik geboren ben. Wij woonden in het kleine Elp, dus bepaald niet dichtbij een postkantoor. Wat waren die postbodes in die tijd belangrijk voor ons, zo belangrijk dat ik ze nu nog wel bij naam kan noemen, en die namen zullen bij veel oudere lezers zeker herinneringen oproepen. Ik denk dan aan de heren.....

Wilt u meer lezen?

Wordt dan lid van de Historische Vereniging Westerbork, waardoor u gelijktijdig abonnee wordt op het blad 'Fragmenten',

of koop een los exemplaar van 'Fragmenten' bij de Bruna in Westerbork.